

THORØHUSE POSTEN

NOVEMBER 2008

NR. 11



*Bekæmp med al din vid og flid
den tåge tåber spreder,
for visseligen ting ta´r tid,
men ævl ta´r evigheder....*

Piet Hein

THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF THORØHUSE BYLAUG

DEADLINE D. 15.10

Ansvarshavende Redaktør:

Hanne Yderstræde
Thorøhusevej 40
Tlf. 6471 1008 / 3028 1008
Hanne.yderstraede@privat.dk



Reporter/ Teknisk konsulent:

Tony Christensen
Bådstræde 3
Tlf. 6371 0274



THORØHUSE FORSAMLINGSHUS

Fredag d. 14. november: Ålegilde

Lørdag d. 22. november: "Lang Limken (DK) og Jenna Reid Band (Sco)

Søndag d. 30 november: julestue kl. 13-17

Mandag d. 29 december: juletræ kl. 13-17 for de ældre og kl. 19 for børn

Onsdag d. 31. december: Nytårsaften i Huset.

BILLETTER TIL ÅLEGILDET D. 14.11:

Der bliver medlemsalg hos Johnny og Dorthe **søndag d. 2.11 fra kl. 10.00**. Hvert medlem kan invitere en med.

Altså salg af 2 billetter pr. medlem.

Fra mandag d. 3.11 bliver resten af billetterne frigivet til salg for ikke-medlemmer (hvis der er nogen i overskud)

SKULLE DER VÆRE ENKELTE THORØHUSERE SOM ENDNU IKKE ER MEDLEM AF FORSAMLINGSHUSET OG BYLAUGET, KAN MAN HENVENDE SIG TIL JOHNNI JENSEN (KASSER I FORSAMLINGSHUSET) OG LILLIAN NIELSEN (KASSER I BYLAUGET)

SE TELEFONNUMRE PÅ BAGSIDEN AF AVISEN.

ÅRETS CABARET:

I skrivende stund, sidder ”instruktøren” i Thorøhuse og planlægger prøver, indhold, musik osv. osv....

Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om medvirken fra stort set alle på ”holdet”.

Datoen bliver **d. 6 marts 2009**, som sædvanligt i vort forsamlingshus.

Reserver allerede nu i kalenderen. Vi lukker 100 personer ind.

Der er endnu ikke taget beslutning om en evt. ekstraforestilling, men det kan der læses mere om i næste Thorøhuse Post d. 1.2.09

Stoor teaterhilsen

”Instruktøren” Tony

Nytårsaften i forsamlingshuset

Bestyrelsen i Thorøhuse Forsamlingshus har vejret stemningen i fiskerlejet og fundet ud af, at der igen i år er stemning for en fælles Nytårsaften i forsamlingshuset.

Blot denne reminder, sådan at de, der ikke har nogen planer for aftenen, har mulighed at fejre den i forsamlingshuset.

Der vil komme yderligere information om tilmelding osv. ved opslag på pælene.

Jeppe

TYSKLANDSTUR:



Med en flok på ca. 40 thorøhusere og et par enkelte saltoftere, drog snapselaugets til Tyskland.

Vi fik vist alle indkøbt en del af de våde varer, og havde en hyggelig tur.

Tak til Lene for køreturen.



Bare rolig...

VI KØRER IGEN....

Oldermanden har planlagt en ny tur til det tyske inden jul..

Lene Kastrup kører igen **søndag d. 7 december**

Vi kører fra Thorøhuse kl. 10.00 og der serveres kaffe og rundstykker på turen derned, samt en smagsprøve fra snapselaugets. Vi handler og spiser frokost i Tyskland på Seggelund cafeteria, og for de der hellere vil ha' en madpakke med, har Lene tilladt, at den må nydes i bussen. Prisen for køretur, kaffe og rundstykker er 90,- pr. person.

Forventet hjemkomst kl. 17 i Thorøhuse.



Tilmelding til Oldermanden på tlf. 64714675

eller hos skriveren på tlf. 64711008



Hans Christian Christoffersen 2007

Har forfattet et hæfte med historier og fortællinger fra sin fars, Gunnar Christoffersen. liv, bl.a. i Thorøhuse.

I dette nummer bringer vi endnu et uddrag fra hæftet, som kan læses i sin helhed ved henvendelse til redaktøren.

EN LILLE HISTORIE AF EN FORHENVÆRENDE THORØHUSER....

Efter at have læst bogen om Thorøhuse, med meget interesse og efter at jeg i en del år havde godt kendskab til området, idet jeg har boet der, syntes jeg at der mangler noget mere om beboerne. Thorøhuserne var ikke sådan uden videre at komme i kontakt med, man skulle kendes først, inden man kunne tillade sig at have en mening. I bogen er nævnt børsen ved Petroleumshuset ved siden af Barkegryden, ja det var den første Børs. I min tid mødtes vi hver eftermiddag, eller først på aftenen, alt efter årstiden, nede ved Forsamlingshuset. Det var Børsen, hvor ca. 10-30 mand mødtes, og diskuterede alt, hvad politikkerne ikke kunne finde ud af, kunne vi ordne i en håndvending, altså alt hvad der havde almen interesse i vores lille samfund, og her var det for det meste den sunde fornuft der rådede, hellere gå med et par gamle lappede bukser, end et par der ikke var betalt. Pengene var små dengang ca. midt i 1930-erne. Kommunen satte et stykke arbejde i gang nede ved Nyhusene, vejen var så lav neden for bakken, at ved lidt højevande stod vejen under vand, den blev derfor hævet ca. 1 meter, og der blev støbt en cementmur ud mod vandet. Det var i sommeren 1937, vi fik den fyrstelige løn af 90 øre i timen. Kort efter blev overenskomsten med kommunen opsagt, og ved genforhandlingen blev det aftalt, at kommunen for eftertiden skulle følge de alm. stigninger i lønnen på det alm. Arbejdsmarkedet, der på den tid var 1.05 kr pr time.

Det holdt hårdt, men det gik. En anden ting var også på de tider, at var man ledig og stemplede på fagforeningen, og havde opbrugt sine stempeldage, 90 dage pr år, og derfor evt. var henvist til socialhjælp, var hjælpen 6.00 kr pr dag pr voksen + 1.50 kr pr barn, altså mand+kone+barn = 13.50 kr pr uge, og man måtte ikke nægte at tage et stykke anvist arbejde, som overnævnte vejarbejde. Ingen arbejde, ingen penge. Huslejen var 15.00 kr pr måned, dertil sygekassen, fagforening og skat m.m. Engang imellem et par dages arbejde hos en bondemand til 5.00 kr pr dag + kost. Så man skulle nok finde ud af at lave sig en skilling. Nogle kørte rundt og solgte fisk, fersk såvel som røget, de der ikke kunne finde ud af det blev af kommunen sat til at slå skærver,. En fandt ud af at fiske sten til dette brug. Hellere fiske og sælge stenene til kommunen, end slå skærver. Fiske dem kunne man når vejret var derefter, og i de dage kunne man stemple ved fagforeningen, men først sælge stenene når man var i arbejde et eller andet sted, så overtrådte man ikke reglerne. Den kommunale vejmand skulle så komme og kontrollere hvor mange kubikmeter man havde, og derefter kunne man hente pengene ved kommunen, det kunne godt gå, det var jo en ekstra skilling.

Engang da jeg skulle have målt op sammen med vejmanden, en dag med fint sommervejr, en af de der dage der er så få af, hvor man tydeligt kan høre stemmer klart på flere kilometers afstand, var en hel masse skolebørn ved stranden nede ved Nyhusene, og nogle var ude at bade, altså en herlig dag man kunne nyde. Pludselig, med ca. 100 meters afstand, kom der to meget kraftige damer i badetøj ned til stranden. De ville selvfølgelig også ud at bade, da lyder der en meget kraftig drengestemme ude fra vandet " Du Christian, kan du lige sætte mine træsko højere op på land, for nu gi`r det dæleme høj-vande". Det varede lidt inden vi kunne måle flere sten.

Ellers gik alle og ventede på, at Sukkerfabrikken i Assens skulle sætte i gang ca. oktober til ca. jul, hvor man da især i den tid kunne tjene nogle penge, så evt. klatgæld kunne komme ud af verden. Når man så havde sørget for at samle kartofler hos bondemand Madsen, man fik hver femte række, for at samle hans op, og når vi så også havde et par store stenkrugger, en med saltet sild, og en med saltet torsk, og i løbet af sommeren opfedet en gris, der blev slagtet før jul, så kunne man roligt se vinteren i møde i de enkelte familier. Andre grøntsager havde vi selv i vore haver.

Vinteren gik så ellers med daglige ting. Var der meget sne, hvad der nogle gange var, måtte alle mand af huse for at skovle sne. Der var en snefoged der skulle sørge for det, og hvert hus skulle stille med en mand, og det fik man intet for. Så var der ellers om aftenen, vinteren igennem, forskellige ting der blev afholdt i Forsamlingshuset. Gymnastik og folkedans er allerede nævnt, men om vinteren havde vi jo også det årlige store torskegilde, hvor faktisk alle var med, Kvinderne kogte torsk, og mændene hjalp til. Det var højdepunktet, når vi alle var bænket omkring bordene, og bare spiste væk af al den dejlige fisk. Skyllens ned skulle det jo også, og stemningen var altid høj. Taler af forskellig art blev hørt. Især engang Bager Jensen`s svigerfar rejste sig, og selvfølgelig roste initiativet til festen m.m. og sluttede med at sige, I ved jo alle, at Laurits`s melsække er meget efterspurgt, der kan jo også laves mange gode ting af dem. Min kone har syet sig en dejlig særk af sådan et par sække. Bag på står der Munke Mølle, og foran står der Prima Vare, men det er jo også den side jeg nyder. Det blev til megen morskab blandt vi andre, og sådan en aften blev sammenholdet endnu bedre, ja der var mange pudsige situationer i vort lille samfund, hvor alle kendte hinanden mere eller mindre.

Dem der levede af fiskeriet, og det var jo de fleste der havde hver deres speciale. Nogle med snurrevod, eller skovlvod, alt efter årstiden, og nogle der udelukkende fiskede efter ål, det var før tangen forsvandt ca. i midten af 30-erne. Det var ret godt fiskeri, ellers med kroge, ude på sandbunden efter fladfisk og torsk, og nogle enkelte havde udelukkende bundgarn, og de havde fortrinsret til Drejet som tørre og reparationsplads, og de enkelte huse på Hagen til opbevaring for deres grej og ophalerbedding med spil til at trække de lidt større både op til eftersyn, reparation m.m. Skulle en af de større både op, var der altid brug for nogle ekstra hænder. Så gik byhornet, og dem der kunne gav møde, en hjælpende hånd var der altid.

En anden dag var det måske en selv der havde brug derfor. Så var der selvfølgelig også åleopkøbere der sejlede rundt syd for Fyn og op igennem Lillebælt. Hver fisker havde faktisk sin opkøber at handle med, bl.a. var der en vi ikke kunne undgå at lægge mærke til, det var Banke, vist nok fra Dyreborg, Når han kom med sin kvase, med en gammel Houmøller 4 takt maskine i. Der sad Banke altid ude bag på lønningen, så han lige kunne se forbi styrehuset, og styrede med det ene ben, med sin halvlange pibe i munden. Den ældre maskine slog et ordentlig PUF, og samtidig tog Banke et sug af piben, maskinen sagde rasle-rasle-rasle. Båden sejlede ca 1/2 sømil, så gentog hele processen sig igen. Engang Banke kom til Thorøhuse for at handle, og lå på siden af en af fiskerne, det var Sofus Christoffersen, kom fiskerikontrollen. De lagde til ved den modsatte side, og efter de almindelige høfligheds fraser der altid er i sådan en situation, spørger kontrolløren så skipper Banke, om han lige må se hans Bismervægt. Det måtte han da, men hvorfor, ville Banke gerne vide. Jo, siger kontrolløren, der er blevet klaget over at den vejer for lidt, så fiskerne føler sig snydt af dig. Hvad er det dog du siger, råber Banke op, hvis det er sådan noget ulovligt noget jeg har ombord, skal det ikke være her. Han drejer sig rask omkring, snupper sin gamle bismervægt på maskinruffet, og smider den udenbords. Derefter går han ind i styrehuset og henter en helt ny bismervægt, han havde hængende der. Her kan I se folkens, ingen snyd hos mig. Så fik Sofus sine ål vejet rigtigt ind, for han havde set Banke komme helt oppe ved Helnæs Fyr, så han havde selv vejet sine på forhånd, alt i orden til den efterfølgende snaps Banke altid gav efter en god handel.

Hans Christian Christoffersen

NYE THORØHUSERE:

Jeg blev spurgt om jeg kunne tænke mig at skive et indlæg til Thorøhuse Posten om, hvorfor vi er flyttet netop til dette skønne sted. Ja, tænkte jeg det bliver en udfordring, for det er faktisk helt tilfældigt, at det netop blev i denne lille by vi skulle bosætte os i. Vi er en familie på 4 personer der har boet i Kolding i mange år. Det har været dejligt for vi var så heldige at bo et meget smukt sted, godt for børnene og med gode venner. Men Fyn har altid trukket, og specielt her de senere år, da vi har færdes meget på Helnæs i sommerhus året rundt, også for at fejre Jul og Nytår, og så er jeg født og opvokset på Fyn, hvor jeg har min familie.

Jeg skulle lige have overtalt resten af familien til at flytte, for det er en stor beslutning, når man har børn i skolealderen. Assens kendte vi, og følte os godt tilpas i, nok af kulturelle tilbud, gode handlemuligheder, og altid smilende ekspedienter i forretningerne. Derfor blev det i dette område vi ville flytte til, det var også vigtigt for os at børnene kendte området.

For at sætte skub i sagen, satte vi vores hus til salg. Det var da en start tænkte jeg, men at der så kun skulle gå 3 uger var ikke helt meningen, og at køberne så ville overtage det med 14 dages varsel var en udfordring.

Vi pakkede i kasser og fik det hele opbevaret i en opvarmet lagerhal, og flyttede så i sommerhus på Helnæs. Vi var heldige at det var i maj og sommeren nærmede sig, så hvad kunne lige gå galt. Et hus i Assens kunne vel ikke være svært at finde inden det blev vinter, men vi var enige om, at et gammelt hus skulle det bestemt ikke være, for vi har gjort et hus i stand, og det tager tid når man nu gerne vil have det gjort ordentlig og i harmoni med området og naturen.

Vi så på mange huse men fandt intet. Lige indtil vi ad omveje hørte, at der måske var et hus til salg i Thorøhuse. Vi fik også at vide at der skulle gøres noget ved huset, og måske var det for lille. Vi kørte så turen en dag, for det kunne jo aldrig skade at se et hus mere eller mindre, men det blev så det hus vil skulle have. Vi faldt fuldt og holdent for huset og den skønne beliggenhed, nærmest uberørt og ikke ødelagt af turisme, hyggeligt og med en lille havn. Jeg kontaktede ejerne, og der gik lige et par uger inden vi fik en afklaring, for det var ikke til salg officielt.

Det har været en hård tid med ophold i sommerhus i næsten 14 måneder, men glæden var stor da vi kunne flytte ind her i juli måned, selv om vi mangler en del, både ude og inde, men vi trængte til at komme tættere på Assens da børnene går på Assensskolen. Området er helt fantastisk og en fryd for øjet hver dag man står op og kommer hjem fra en travl arbejdsdag. Vi har fået en fin modtagelse af vores naboer, folk er meget flinke til at hilse og tage sig tid til en snak. Vi vil gerne tage del i livet her i Thorøhuse og give en hånd med, men det har vi først haft overskud til nu.

Med venlig hilsen

*Thomas på 13 år, Jeppe på 11 år og
Hanne & Peter Herzog , Fælleden 7*

Næste folkemusikkoncert.

Thorøhuse Forsamlingshus har folkemusikkoncert på plakaten igen lørdag d. 22. november. Vi slutter sæsonen med en dobbeltkoncert med såvel national som international optræden. Fra Shetlandsøerne, Skotland får vi besøg af violinspilleren og sangerinden Jenna Reid med support. Det vides i skrivende stund ikke hvor stor en besætning, hun møder med. Det er anden gang Jenna Reid optræder i Thorøhuse Forsamlingshus, idet hun også besøgte os sammen med pigebandet Dochas for et par år siden. Jenna Reid har på det seneste haft stor succes i Skotland og har efterhånden også en del cd'er på samvittigheden. Fra Danmark får vi besøg af et legendarisk navn inden for genren. Lang Linken har præget dansk folkemusik i omkring 40 år, og det er med stor glæde, vi også har fået lejlighed til at præsentere dem i forsamlingshuset. De optræder ved aftenens koncert som trio. De er ikke bare danske, men endda helt lokale, idet Carl Erik Lundgaard og Poul Lendal er flyttet til Assens. Den sidste brik i trioen hedder Keld Nørsgaard. Førstnævnte er tilknyttet Carl Nielsen Akademiet i Odense som underviser og har i indeværende år fået særdeles flotte anmeldelser for cd'en Yderland. Billetterne vil for denne aften koste 150 kr. og som sædvanlig være i forsalg hos Expert i Assens. Vore folkemusikkoncerter støttes af Statens Kunstråd og Assens Kommune.

OLDERMANDEN MEDDELER:

... at han fra næste år stopper med salg af kartofler, for i stedet at sælge VIAGRA. Det er netop sagt i radioen, at der sælges 7 viagra-tabletter i sekundet, og den skarpe Oldemand har regnet ud, at det kan blive til 2.520 tabletter i timen, som han nok kan tjene 1 kr. på pr. pille.

DERFOR KÆRE KUNDER, ER DET NOK SIDSTE ÅR MED KARTOFFELSA LG FRA OLDERMANDEN...



Med i overvejelserne er også, om det mon kan svare sig at investere i lagerbygning i den gamle sukkerfabrik.

Det forlyder ikke om der stadig bydes på øl og en lille thorø snaps ved køb af viagra pillen, som vi jo kender det fra kartoffelsalget.



Indtil viagra-salget starter, kan der stadig købes **kartofler og løg hos Oldemanden på Lundshøj...**

HØKER-BROEN

Renovering

Som vel en del "Thorøhusere" har erfaret, har den gamle "Høkerbro" på Drejet, fået en pæn ansigtsløftning.

Under Jørgen Overgårds kyndige vejledning, mødtes en flok raske "brobyggere" en lys forårsdag i 2008, for at tage den gamle bro i øjesyn. Man blev enig om at tage fat på en omfattende renovering, primus motor "Overgård" fik lagt en arbejdsplan, og straks efter gik man i gang med at istandsætte den gamle nostalgiske "Høkerbro", opkaldt efter afdøde Thorøhuser "Kaj Høker".

Vor udsendte reporter mindes en sommerdag i 1990, hvor han var sejlet fra Middelfart i sin store motorsejler, et træskib fra omkring 1900, i øvrigt den navnkundige forfatter og grønlandsfarer "Peter Freuctens" gamle båd, opkaldt efter sin norske kæreste "Teje Viken".

Vel ankommet til Thorøvig, lagde han frejdigt til ved "Høkerbroen".

15 min. senere tonede en stor bred mand med en hund frem. Han så med et anerkende blik på den store træbåd, hvorefter han venligt, men bestemt, udbad sig en vis "erkendtlighed" for at benytte hans bro!

Med et lunt glemt i øjnene, sagde han henkaste, "at sprut eller cigaretter var velkomne".

Efter en hastig indkøbstur til Assens, kunne aftalen besegles, med et karton cigaretter samt en flaske kirsebærvin –

Det hører med til historien, at "Teje Viken" lå 5 uger ved "Høkerbroen", og vor udsendte reporter, måtte foretage en tur til Flensborg, for at opfylde de strenge krav til benyttelse af "Høkerbroen".

Dog skal det nævnes, at der blev tilbragt mangen en aften, i det gule fiskerhus ved forsamlingshuset, med smagsprøver af de forskellige "produkter og en tår kaffe".

Der findes formodentlig mange pudsige historier om den gamle hæderkronet "Høkerbro", som stadig lever videre i Thorøhuse.

Så stor fortjeneste til de 4 brobyggere, Egon, Preben, Niels samt idémanden Jørgen Overgård – hvor er det bekræftende, i en tid med Finans krise, skuddrama og dårlig trafik kultur, at nogle ildsjæle kan afse tid og energi, til bevarelse af et stykke "lokal kultur"

Vi på redaktionen kipper med flaget.

Udsendte reporter Tony

HUGGEHUSET:

VI KIPPER MED FLAGET!!!



Københavns lærerforening har besluttet at sælge Thorøgaragerne til Thorøhuse by !!!

Man har fra lærerforeningens side meddelt, at huset nu kan overtages af Thorøhuse by for 300.000 kr.

Det har vi med stor glæde sagt ja tak til.

Man har ment, at det skulle sælges til det bedste formål for byen, og det er vi utrolig glade for.

Den eneste garanti der stilles er, at Jeppe fra Thorø samt posten, skal have lidt rum til sortering af post m.m. samt selvfølgelig en nøgle.

HUSET ER ET FÆLLES PROJEKT FOR NYHUSE OG

THORØHUSE

Vi kan forestille os et hus med en værktøjsdel, feks. til udlån, og hobbyarbejde, samt et kreativt rum, som måske kan indebære, at man kan finde en gensidig hjælp til hinanden. Men, ellers er de mange gode ideer velkommen. Det kunne være: patchwork, systue, maling, vævning, og meget mere.

Huggehus-gruppen inviterer **ALLE** thorøhusere og nyhusere til **ÅBEN HUS SØNDAG D. 16.11 KL. 11.00**, hvor vi i gruppen gerne vil have **JERES** forslag til hvad huggehuset skal indeholde. Vi byder på øl / vand og en varm pølse....Mød op denne dag...

DET ER ALLES HUS

DET ER ALLES IDEER

DET ER ALLES PROJEKT

Huggehus-gruppen

VINTERJAZZ

3.10 startede den 6. jazz sæson op i Thorehuse forsamlingshus. Primus motor Tony, havde set frem til netop denne aften, efter 5 gode sæsoner med godt publikums besøg, specielt også, da et nyt lokalt jazz band skulle debutere på den lille intime scene.

Man ak!!!!

Fredag, få timer før dørene skulle slås op for et forventningsfyldt stam publikum, kunne man konstatere, at 7 billetter var solgt - stor bestyrtelse, ikke mindst hos Tony. Der var købt mad ind, pigerne kokkerere i køkkenet, musikerne indfandt sig **KAOS!**

Takket være et besindigt forsamlingshus personale, lykkedes det at bringe Tony til hæfterne, og sammen blev man enig om at "lave en fest" ud af det.

Så der blev spist kæmpe portioner af Dortes veltillavede flæskesteg med rødkål og brun sovs.

Kl. 19.30 besluttede musikerne "FOOTWARMERS", at nu de var kommet, ku' de ligeså godt spille, selvom de ikke fik løn for det.

Se det er den rigtige ånd....

Bravo til de 6 musikere fra "FOOTWARMERS".

Så de to par der dansede, havde gulvet for sig selv, de blev vist vild med "Vild med dans".

Kl. 21.45 pakkede bandet sammen, vi havde fået en særlig uforglemmelig aften, trods alt.....

Men virkeligheden er sådan, at sådan et underskud kan vi ikke tåle en gang mere. Alt gik åbenbart galt denne 3 okt., hvad angår vort ellers trofaste publikum.

Vi stiller os selv spørgsmålet:

"Hvor blev I af? Er vinterjazz efter 5 gode sæsoner DØD?"

Det vil vise sig, når vi atter prøver vinter jazz den 9 januar.

De 7 trofaste gæster samt personalet fra forsamlingshuset og primusmotor Tony

KORSET PÅ THORØ

Af lokalhistoriker Esben Brage

Den istidsskabte del af Thorø er dels moræne dels smeltevandsaflejringer.

Den nordlige strandeng, som denne artikel omhandler, er et vinkelforlandsdannet af forskellige strømmes aflejringer af nedbrudt materiale andre steder fra, en proces der er sket for årtusinder siden. Vinkelforlandet er startet som konvergerende odder meget lig Gammelodde og Nyodde, der sluttelig har omkranset vandet og afskåret det fra Lillebælt.

I år 1780 beskrives dette vand som Thorø Sø med et areal på 8 td. land,. Søen havde et kort udløb til Lillebælt, hvori man kunne fiske ørreder, udløbet kan endnu ses på GI-kort fra 1925.

I dag er søen det mere beskedne Vesterkær, der år efter år mindskes, grundet tilgroning af forskellig vegetation.

Det nutidige plante og dyreliv kan kort beskrives således:

På strandengens laveste områder vokser strandgåsefod, strandasters, strandtrevhage og strandvejbred. I de fugtige lavninger findes tre gåsefodsarter: Blågrøn, rød og den mere sjældne druegåsefod.

De fleste fugle på Thorø holder til på strandengen og i Vesterkær. Her ses små kolonier af hættemåge, stormmåge, den større sølvmåge og den elegante havterne.

Endvidere ses stor præstekrave og strandskade blandt de ynglende vadefugle, ligesom der er en del toppede skalleslugere, der bygger rede langs kysten.

I Harald Plums ejertid (1917-1929) foregik der en omfattende ralgravning på denne strandeng.

Der blev anlagt en udskibningsbro på den nordøstlige strandbred, derfra gik der tipvognspor ind i området, der var opstillet en triør (ral-sorteringsmaskine), der blev bygget et matrielhus og smedje, kaldt "Klippen", beliggenheden var 175 m. øst for granitkorset, det

...fortsat

Da smedjen havde udtjent sit formål ved ral-udvindingens ophør, forærede Harald Plum denne til Assens Roklub, hvorefter medlemmerne restaurerede den til en form for klubhus, som man kaldte "Weekend-huset". Tilladelsen til at bruge stedet fortsatte efter, at Københavns Kommunalærerforening købte Thorø i 1930. Iflg. Sven Sørensen (97 år) anvendte man tapet indvendig til restaurering. Under ralgravningen i 1928 fandt man 3 skeletter 1.m. under niveau, ca. 200 m. sydøst for det sted, hvor granitkorset senere blev placeret.

Fyens Stiftsmuseum undersøgte fundstedet, hvor man også fandt nogle ildsteder, hvorved man kunne tidsfæste skeletterne til at være fra Ældre Stenalder



Den gamle smedje på Thorø

Fortsættes.....

fortsat

Harald Plum så igen her en mulighed for at skabe opmærksomhed om sin person, ved at promovere sig ved en helt speciel måde med hans tendens til nekrolatri ~ dyrkelse af døden og afdøde, hvilket den svulstige, nu ulæselige tekst på granitsoklen afslører:

” Juleaften 1928 rejstes dette Kors til Minde om tre ukendte Mand, Kvinde og Barn, hvis sidste Hvilested blev det haarde Stenleje under Korsets Fod.

Det skal staa til Minde om den uudforskellige Ulykke, der for Aarhundrede siden endte disse Menneskers Liv her og som Varsel mod Sø og over Land om at Fred og Sikkerhed nu og for al Fremtid skal modtage hver den der kommer til Thorøs Jord ”

Sangaften i Forsamlingshuset

Her hvor ”sangens år” så småt rinder ud, faldt det mig ind, at vi her i Thorøhuse vel skulle mødes, og synge sammen.

Netop i denne ”globaliseringstid” med internationalt samvær tværs over grænserne, skulle vi måske prøve at fastholde den danske sangskat, mødes og synge af fuld hals.

Så derfor forsøger vi, ”Bylaug” og ”forsamlingshus” at lave en sangaften, torsdag den 25 november i forsamlingshuset.

Duoen Øst - Vest (Tony & Ejnar) vil akkompagnere, henholdsvis på klaver og harmonika, og I, kære medborgere, synger så loftet løfter sig I de små pauser, hvor I skal ”skylle” og klare stemmen, vil ”Øst – Vest” underholde med små indslag.

Denne sangaften bliver programsat af duoen ”Øst – Vest” ligesom alle sange vil ligge færdig-trykt på bordene i salen.

Der vil være fri adgang til denne aften, ligeledes kan I købe kaffe, øl og vand.

Så reserver torsdag d. 27 nov.

Lad os mødes og synge sammen.



Tony



***Musik til fest-
Reception m/v ...
så tag duoen ..***

Øst & West

Guitar * Harmonika * Keyboard

Levende og hyggelig musik for voksne.

Maritim musik for søulke...

Rytmiisk musik og sang til dans...

*30 års erfaring ** fornuftig pris...*

7515 0631 * * 6371 0274

Assens * * Thorøhuse

TELEFONLISTE

BYLAUGET:

FORMAND:	NIELS NIELSEN	64714661
KASSERER:	LILLIAN JENSEN	62623721
SEKRETÆR:	BOLETTE EGGERS	64712674
MEDLEM:	MARGRETHE VESTERGAARD	64713868
MEDLEM:	TONY CHRISTENSEN	63710274
SUPPLEANT:	SØREN POULSEN	64722910
SUPPLEANT:	BRIAN MYNTMANN	64712097

FORSAMLINGSHUSET: www.thoroehuse.dk



FORMAND:	PREBEN PETERSEN	64711751
KASSERER:	JOHNNI JENSEN	64713651
SEKRETÆR:	PAULA FALLESEN	64714577
MEDLEM:	JEPPE NIELSEN	64711053
MEDLEM:	OLE NIELSEN	64711044
MEDLEM:	FINN NIELSEN	
MEDLEM:	ANJA LARSEN	64713342
SUPPLEANT:	EVA CHRISTENSEN	64712876